



Bisdom Rotterdam

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
Tel. 010-4362888
Postbank 464304
Telex 26265

De weledelgestrenge heer Ir J.P. Oostveen
Arthur van Schendelleplein 135
2624 CV DELFT

Rotterdam, 5 april 1989

Geachte heer Oostveen

In goede orde ontving ik uw schrijven d.d. 10 maart 1989. Na het bezoek dat de heer Vollebregt mij eerder had gebracht is mij nu de situatie van uw groepering, te weten de Interparochie Maria van Nazareth, weer duidelijk. De geschiedenis die u schetst was mij ook in feite reeds grotendeels bekend.

Gezien het feit dat om pastorale redenen het celebreren met gelovigen van de z.g. Mis van de H.Pius V volgens het Missaal van het Concilie van Trente in de uitgave van 1962 kan worden toegestaan, verleen ik aan de priesters die op uw uitnodiging de H.Mis celebreren voor de groep gelovigen van de Interparochie Maria van Nazareth deze toestemming. De hierboven vermelde brief van 30 maart 1989 geeft voldoende garanties betreffende uw juiste intenties in deze.

Ik wil aan deze toestemming de voorwaarde verbinden dat aan mij wordt gemeld welke priesters u uitnodigt, hetzij door uzelf, hetzij door de betrokken priester. Vanzelfsprekend dient u zich te houden aan de uitgave van het Missale Romanum van 1962.

Ten aanzien van de locatie waar u uw vieringen houdt, lijkt het mij voorshands niet nodig om daarin een wijziging aan te brengen. U kunt dus in de kapel van het Bagijnhof blijven komen, zoals mijn ambtsvoorganger Mgr Simonis het u had toegestaan.

Met vriendelijke groeten en zegenwens in Christo,

+ R. Philippe Bâr
Bisschop van Rotterdam

c.c. Deken van Delft
Pastoor J. Stolk
Em. Pastoor M.J.A. Huiberts
Em. Kapelaan H.J.J. Danckaarts
Pater drs L. v.d. Bol sdb